

## Rapport enquête uitvaartvoer: toelichtingen

Rapport 27 januari 2020

Enquête verzonden via social media (LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram), met 50-100 euro budget verdeeld over Facebook en Instagram. Aantal respondenten op maandag 27 januari: 283.

**Vraag 1:** Wat vindt u de meest respectvolle term om het Vervoer van een overledene aan te duiden?



**Vraag 2:** In Nederland is het – uitzonderingen daargelaten – toegestaan om een overledene met eigen vervoer te vervoeren. Wist u dat?



**Vraag 3:** Zou u overwegen om uw dierbare te vervoeren in een eigen vervoersmiddel, zoals een personenauto?



Ja (14 %)	Nee (75 %)	Weet ik niet (12 %)
1 Mist dat t past in m'n eigen auto	1 De auto is hiervoor niet geschikt.	1 Nooit mee gemaakt
2 wanneer iemand een mooi oud volkswagen busje heeft, platte kar of iets ander.	2 een overleden moet wel in een kist vervoerd worden, een kindje kun je zelf vervoeren in een klein kistje.	2 Moet wel passen natuurlijk ....
3 Als dat zou kunnen wel	3 Een overleden persoon laat 'lichaamssappen los'. Dat vind ik een naar idee om dat terug te vinden in mijn auto.	3 Nog niet
4 Als de dierbare dit zou willen	4 Onpraktisch. Voertuig voelt daarna wellicht anders dan eerst.	
5 Ik zou het overwegen, als daartoe aanleiding is. Bij een trucker paardenmenner, oid	5 Past niet	
6 Indien het ons kindje betreft	6 Auto is te klein	
7 Ik heb mijn moeder zelf vervoerd naar een natuurbegeaafplaats	7 Een rouwwagen is daarvoor gemaakt	
8 Als je weet dat het iemands keuze is zeker	8 Niet prettig	
	9 Tenzij het een klein kindje is	

<p>9 Jammer dat het nu wel kan, had mijn vader graag in de dierenambulance willen laten vervoeren, hij was jaren lang vrijwilliger</p>	<p>10 waarom zou ik dat willen</p>	
<p>10 Als de overledene een bijzondere band met een soort auto heeft, zou ik dit zeker overwegen.</p>	<p>11 Praktisch past de kist niet in onze auto. Daarnaast vind ik een rouwauto een mooie toevoeging</p>	
<p>11 Ik doe momenteel opleiding uitvaartverzorging. Wanneer de overledene een baan heeft gehad waarbij hij hele dagen in de auto zat, of bijvoorbeeld wanneer overledene zeer gehecht was aan zijn bijzondere auto, dan is dit de ultieme manier om de overledene te vervoeren. Een uitvaart die past bij de persoon van wie afscheid wordt genomen. Het interieur respectvol inrichten zorg ik als uitvaartverzorging dan voor.</p>	<p>12 dit laat ik liever aan de mensen over die daarvoor opgeleid zijn.</p>	
<p>12 je kunt zo de uitvaarkosten wat beperken</p>	<p>13 Een persoon die overleden is lekt lichaamssappen</p>	
<p>13 Wij hebben onze, te vroeg geboren tweeling, zelf naar de begraafplaats vervoerd.</p>	<p>14 Ik zou altijd diegene in de auto blijven 'zien'.</p>	
<p>14 Ik kan me voorstellen als het gaat om een kind. Dat ik dat graag zou willen. Volwassenen lijkt mij niet in alle gevallen haalbaar praktisch gezien</p>	<p>15 De beschikbare ruimte in de eigen auto is niet toereikend</p>	
<p>15 Als dat echt de wens is van de overledene</p>	<p>16 Ik laat het liever aan een professional over</p>	
<p>16 Ja, er is een Fiat 500 uitvaart auto voor kleine kisten en kinderen. Helaas ben ik te lang voor de Fiat 500 rouwauto, anders had ik daar graag gebruik van gemaakt.</p>	<p>17 Niet praktisch en fijn als anderen dit verzorgen</p>	
<p>17 Als het een klein kindje zou zijn...</p>	<p>18 Niet respectvol</p>	
<p>18 wij hebben zelf oldtimers .</p>	<p>19 lijkt me wat respectloos</p>	
<p>19 Ja een oldtimer</p>	<p>20 Past niet en wil geen nare herinneringen overhouden</p>	
	<p>21 Gewoon niet fijn</p>	
	<p>22 Ik zou wel zelf de chauffeur van de rouwauto willen zijn</p>	
	<p>23 Voelt totaal niet goed.  Een rouwauto hoort bij een uitvaart. Ik zou er niet vrolijk van worden met de wetenschap dat ik mijn dierbare heb weggebracht naar de laatste rustplaats met mijn eigen auto. Dit heeft natuurlijk ook wel iets moois om het met eigen vervoer te doen. Dat maakt het extra bijzonder. Maar persoonlijk zou ik het geen fijn gevoel vinden.</p>	
	<p>24 Gaat echt niet lukken in een Suzuki</p>	
	<p>25 Vindt het niet zo prettig</p>	
	<p>27 Veiligheid en deskundigheid staan voorop</p>	
	<p>28 Vind ik onpersoonlijk</p>	

<p>20 De rouwauto's zijn vaak van die gruwelijk lelijke Amerikaanse auto's. Alles beter dan dat! Uiteraard moet dat wel kunnen.</p>	<p>29 Als het al zou passen lijkt me dat niet gepast. Hie zijn rouwauto's voor</p>	
<p>21 Op een motor, truck of ander voertuig.</p>	<p>30 Laat traditie zeker bij een uitvaart traditie blijven</p>	
<p>22 Graag in een busje</p>	<p>31 Vind ik ongepast</p>	
<p>23 Nu ik weet dit kan wel</p>	<p>32 Vind dat niet gepast</p>	
<p>24 Maar dan niet in de auto maar in de tractor/vrachtwagen/koets of iets anders bijzonders als de overledene dat had gewild.</p>	<p>33 Zou niet weten hoe dat moet passen!</p>	
<p>25 Dat hebben we ook gedaan met ons zoontje in een kinderkistje. Bij een volwassen kist heb je natuurlijk wel een uitdaging om het te laten passen.</p>	<p>34 Liever niet.</p>	
<p>26 dat hebben we gedaan in april 20015 in mijn man zijn eigen auto onze zoon zat achter het stuur</p>	<p>35 Denk niet dat dat gaat passen.</p>	
	<p>36 Het lijkt mij meer gepast om dit met speciale vervoersmiddelen te doen, ook uit hygiënische oogpunt.</p>	
	<p>37 dat lijkt me met 1.87m best gedoe</p>	
	<p>38 Ik vind dit ongepast</p>	
	<p>39 ik vind het niets</p>	
	<p>40 Past niet</p>	
	<p>41 nee dat idee alleen al om een dood iemand in je auto te hebben gehad</p>	
	<p>42 Behalve als ze het zelf specifiek willen</p>	
	<p>43 Alleen als dat uitdrukkelijk aangegeven is, anders niet</p>	
	<p>44 Ik rijd geen auto</p>	
	<p>45 Dat laat ik liever aab de Dela over . Er is al genoeg verdriet</p>	
	<p>46 Niet mijn voorkeur</p>	
	<p>47 Vind ik een vreemd idee. Tenzij het een babytje is.</p>	
	<p>48 Moet er niet aan denken.</p>	
	<p>49 Heb zelf geen rijbewijs</p>	

**Vraag 4:** Wanneer een dierbare overlijdt, zou u mee willen rijden naast de chauffeur in de rouwauto?



Ja (58 %)		Nee (30 %)		Weet ik niet (12 %)	
1	Graag tot het laatste moment dichtbij de overledene zijn.	1	Denk dat ik dan liever met naasten ben.	1	Kan nu nog geen antwoord hierop geven.
2	Ben ik nog even dicht bij de overledene	2	Ik denk dat ik bij mijn kinderen zijn in de auto	2	Afhankelijk welke dierbare....partner of kind zeker , bij overige niet.
3	Geen probleem	3	gewoon in een volgwagen	3	Ligt aan het moment en de situatie...je moet ook rekening houden met andere familieleden vooral met een bonus gezin
4	/	4	zou liever samen met mijn eigen gezin achter de rouwauto rijden	4	Ligt er wel aan wie er overlijdt en wie overblijft. Wellicht fijn om bij de overleden persoon te zijn, maar misschien ook fijn om met de nabestaanden mee te rijden.
5	Gewoon lekker dichtbij	5	Als het gaat om mijn man, dan zit ik bij de kinderen. Als het gaat om 1 van de kinderen, zit ik bij mijn man en ons andere kind. Als het gaat om mijn (schoon)ouders of oma, dan zit ik bij mijn man en kinderen.	5	Is heel lastig om nu te zeggen.
6	Liefst zelf rijden	6	Ik zat bij overlijden van mijn dierbare in 1993 in de eerste volgwagen. Kijkend naar de kist in de rouwauto, de hele route.		
7	Gedaan zelfs	7	Voel me daar niet prettig bij		
8	Is mooi om iemand letterlijk op zijn/haar laatste reis zo te begeleiden				
9	In geval van mijn moeder of kind zou ik de rit naar het crematorium zeker samen willen afleggen				
10	Voor mij passend om een dierbare te begeleiden				

11	Ik denk het wel. Bij mijn moeders uitvaart zag ik hoeveel dit voor mijn vader betekende.	8	Ik zou graag dit verdriet delen met familie, dus ook de dag zelf	6	Misschien wel. Afhankelijk hoeveel personen er verder mee moeten. Het liefst in voertuig met dierbaren.
12	Fijn om laatste momenten nog dichtbij te zijn	9	Liever in een familieauto	7	Ligt eraan
13	Begeleiding tot het meeste moment lijkt me bijzonder waardevol voor de verwerking van verlies	10	We staan in dit leven op gelijke hoogte maar op de laatste rit respectvol achter de overledene	8	dat hangt een beetje af van hoe direct de dierbare is, maar ik zou het best wel eens kunnen overwegen
14	Omdat ik dit ook zou doen voor de overledene naar bijv. een ziekenhuis (bij leven) dus waarom niet erbij blijven na het overlijden?	11	Liever met familie samen	9	Afhankelijk van de situatie
15	Een mooi gebaar om samen de laatste rit te rijden.	12	Nee echt niet.		
16	Mits ik de enige persoon zou zijn	13	ik denk dat ik daar nachtmerries van zou krijgen, of de kriebels		
17	Als het 1 van mijn kinderen zou zijn	14	Ik zit liever bij de andere nabestaanden.		
18	Omdat ik nu mijn echtgenoot overal naar toe rijdt vind ik dat de laatste rit belangrijk is om mee te rijden in de rouwauto.	15	Mijn moeder is 95 dus ga er van uit, hoeft natuurlijk niet, dat die als 1ste gaat, dan zou ik liever met mijn broers en zussen of mijn (klein)kinderen willen zijn		
19	Begeleiden bij zijn of haar laatste rit.	16	Zie geen toegevoegde waarde		
20	Dit zou fijn zijn, zodat degene niet alleen is, maar in de nabijheid van een naaste nabestaande	17	Heeft voor mij geen toegevoegde waarde.		
21	Zeker als het om een kind gaat, je zet je kind ook niet bij een vreemde in de auto, als het nog leeft.	18	Wat ik zeg! Nee		
22	Dan ben ik bij mijn dierbare waar ik een band mee heb				
23	Jazeker, heb dit een paar maanden geleden bij mijn vader gedaan				
24	Maar liever niet alleen				
25	Laatste weg samen				

26	Bij mijn opa gedaan		
27	Je blijft dan zelf tot het laatst bij je dierbare		
28	als het mijn kind was wel.		
29	Ja om nog even bij mijn dierbare te zijn		
30	Ik ben zelf rouwautochauffeur, en merk iedere keer weer dat het nabestaanden helpt om tijdens de rit, over hun verdriet of zelfs mooie momenten te praten met een onafhankelijk persoon. En dat is voor beide partijen erg mooi en bevredigend		
31	Heb ik gedaan toen mijn partner overleden was. Voelde heel raar/apart, maar deed me wel goed om dit nog voor hem te kunnen doen		
32	Die laatste rit doen we dan ook samen.		
33	Waarom niet?		
34	Het gevoel van: 'een laatste rit' samen		
35	Zeker bij iemand heel close.		
36	laatste eer		
37	Om toch nog het laatste moment samen te zijn. Zeker als het 1 van mijn kinderen zou zijn		
38	Daar zou ik geen moeite mee hebben. Je hebt jaren met iemand die je dierbaar was samen geleefd, mooi zo om af te sluiten		
39	Omdat het me heel fijn lijkt bij die gene te zijn voor hij helemaal weg gaat		

**Vraag 5:** Zou u overwegen de rouwauto zelf te besturen (mits in het bezit van een rijbewijs)?



Ja (28 %)	Nee (68 %)	Weet ik niet (4 %)
1 Uiteraard	1 Te emotioneel. Is niet verstandig.	1 Denk dat het te emotioneel is
2 Mits niet dichtbij, geen partner of een van de kinderen. Dit zou onverantwoord zijn.	2 Lijkt me onverantwoord, als je bijvoorbeeld afdwaalt met je gedachten.	
3 Ik vind rouwauto geen fijne naam	3 Niet genoeg kennis	
4 Dat lijkt me geweldig!	4 Zou mijn aandacht er niet bij hebben	
5 Zou dat een eer vinden.	5 geen behoefte aan	
6 Aangezien ik zelf staatiechauffeur ben, zou ik het heel graag ook doen bij familieleden en of vrienden, zoals ik al vaker voor die groep heb gedaan. Heel mooi om dat te mogen doen	6 Te veel emoties om ook nog op het verkeer te letten	
7 ik heb ook bij trouwen familie gereden, en dit is ook een live changing event	7 Ik ben dan bezig met rouwen, niet met het verkeer.	
	8 Heftige emoties en autorijden gaat niet goed samen.	
	9 Ik laat het liever aan een professional over. Daarbij zal ik vast erg emotioneel zijn. Lijkt me minder veilig.	



<p>8 Nooit over nagedacht maar als ik daaraan denk vind ik het een mooi idee.</p>	<p>10 Als nabestaande zou ik mogelijk te emotioneel zijn om verantwoord te kunnen rijden.</p>	
<p>9 Persoonlijk</p>	<p>11 Emoties nemen de overhand. Niet veilig voor verkeer</p>	
<p>10 Dat lijkt me wel bijzonder</p>	<p>12 Ik denk dat ik emotioneel gezien niet in staat ben scherp te zijn. Wat in het verkeer zeker nodig is</p>	
	<p>13 Gaat me niet lukken denk ik</p>	
	<p>14 Je weet nooit wat de emoties met je doen.</p>	
	<p>15 gezien alle emoties die je ervaart lijkt me dat niet veilig in het huidige verkeer ( mijn eerste man is in 1991 overleden, weet dus maar al te goed hoe je als nabestaande er dan aan toe bent</p>	
	<p>16 lijkt me niet verstandig als je geëmotioneerd bent</p>	
	<p>17 Geen rijbewijs</p>	
	<p>18 Om zelf te rijden vind ik niet te slim omdat ik dan te emotioneel ben</p>	
	<p>19 Ik zou te bang zijn, dat mijn emoties de overhand zouden krijgen en dat ik mijn gedachten niet meer voldoende bij het verkeer zou hebben.</p>	
	<p>20 Te emotioneel</p>	
	<p>21 Daar ben je dan niet mee bezig</p>	
	<p>22 heb geen rijbewijs</p>	
	<p>23 Als er iets gebeurd binnen de familie dan durf ik bijna niet te rijden</p>	
	<p>24 Zoals in het vorig antwoord wil ik achter de overledene staan en niet voor. En daarbij, mijn man wil altijd zelf rijden.</p>	
	<p>25 Ik zelf niet. Maar mijn broer heeft het vorig jaar wel gedaan toen zijn vrouw is overleden. Het was heel mooi voor hem om dit te mogen doen.</p>	
	<p>26 Nee zou ik op dat moment echt niet kunnen.</p>	

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | 27 Te angstig  |  |
|  | 28 Lijkt mij door de emoties niet verstandig             |  |
|  | 29 Lijkt mij uit oogpunt van veiligheid, beter van niet. |  |
|  | 30 Teveel emotie om deel te nemen aan het verkeer        |  |
|  | 31 niet mijn ding om dit te doen                         |  |
|  | 32 Ik denk dat dat te emotioneel word                    |  |
|  | 33 Je bent al emotioneel, dus dat lijkt me niet veilig   |  |
|  | 34 Andere dingen aan mijn hoofd op dat moment            |  |
|  | 35 Rijd door medicatie geen auto meer                    |  |

**Vraag 6:** Heeft u zelf uw uitvaartwensen vastgelegd?



**Vraag 7:** Indien u 'ja' heeft geantwoord bij de vorige vraag: heeft u in uw uitvaartwensen vastgelegd wat uw wensen zijn op het gebied van Vervoer? Licht eventueel uw antwoord toe.



Ja (45%)	Nee (55%)
1 Witte auto	1 Dat vind ik iets voor mijn nabestaanden om over te beslissen.
2 Kleur auto	2 Eigenlijk niet ik dacht dat dit standaard was
3 Dat ik in een rouwauto vervoerd wil worden die lekker door de modder heeft gereden, dat is mijn grootste wens	3 ik heb nog geen uitvaartwensen
4 In de Oldtimerbus. Samen met de overledene.	4 Geen specifieke wensen.. wat de nabestaanden wille
5 Via dela	5 Daar heb ik nooit zo over na gedacht
6 Alles is bekend	6 Al dragen ze me het hele eind, of zeten me op een kruiwagen (dan doen mijn kinderen niet) het maakt mij niet uit.
7 Kist op de zijspan van motor met zijspan. Ik rij nl zelf motor. Dus dit past wel bij mij/mijn afscheid.	7 Laat ik aan de nabestaanden over
8 Volgens mij wel	8 Dit heb ik niet vastgelegd. Dat mogen mijn dierbaren beslissen
	9 Nee, zo specifiek dus niet

9	Pas geleden uitvaart van schoonvader meegemaakt. En weet precies wat ik niet wil	10	Daar heb ik nooit bij stil gestaan dat je dit ook kon regelen. Ik dacht dat is standaard
10	Mooie Amerikaanse auto respectvol	11	Nog niet.
11	Dat het mij niets uitmaakt, gewoon de standaard auto	12	Nee, want ik wens een crematie in hetzelfde crematorium als uitvaartcentrum
12	Rouwauto	13	Niet aan gedacht
13	Zo goedkoop mogelijk, ik maak het zelf niet meer mee en de nabestaande wil ik niet op kosten jagen.	14	is volgens mij niet ter sprake gekomen, is ook al zolang geleden
14	geen zwarte auto	15	Maakt me niet zo veel uit.
15	Vervoer naar het uitvaartcentrum meer niet	16	Eigenlijk nooit over vervoer nagedacht eerlijk gezegd
16	Alleen het aantal volgautos heb ik vastgelegd. Niet het type auto.	17	Mooie auto zonder veel poespas.
17	Zwarte Zwarte Amerikaanse lijkwagen	18	Wat betreft vervoer heb ik geen specifieke wensen
18	Gewoon goedkoopste auto, geen poespas		
19	Rouwstoet		
20	Zwarte koets met Friese paarden en een zwarte kist met rode rozen en 1 witte roos.		
21	ik denk het wel, volgens mij redelijk compleet zelfs		
22	Geen volgauto's		
23	Ik wil in een oldtimer		
24	Het liefst per rouwfiets		
25	Bakfiets		
26	Minirouwauto		

**Vraag 8:** Gaat uw voorkeur uit naar een duurzame auto (zoals een elektrische auto), boven een traditionele rouwauto op diesel/benzine?



Ja (17 %)	Nee (55 %)	Weet ik niet (28 %)
1 tradionele rouwauto	1 Welnee gewoon wat diegene mooi vind	1 Maak me niet uit
2 We moeten allemaal een stapje bijdragen aan een schoner milieu. Een groene uitvaart zou de voorkeur hebben.	2 Het is mij om het even	2 Dat mogen de nabestaanden kiezen
3 Logisch toch.....	3 dat maakt mij niet uit	3 Maakt me niks uit
4 Milieu bewuster	4 Totale onzin, aan de andere kant moet iedereen de uitvaart kunnen regelen zoals deze gewenst is. Milieu vriendelijk of niet. Die discussie hoort op een ander moment thuis.	4 Maakt niet uit
5 En geen zwarte auto	5 Is niet iets waar ik naar kijk bij keuze van rouwvervoer.	5 Ik wil die keuze bij mn nabestaanden neerleggen. Het moet voor hen goed voelen.
6 Als het vervoersmiddel er hetzelfde uitziet	6 Maakt me niet uit	6 Maakt mij niets uit
7 Loopkoets		7 De tijd zal het leren...

<p>8 Ik zou graag dezelfde rouwauto willen gebruiken als die Lincoln die gebruikt is voor mijn moeders uitvaart. Het zou mooi zijn dit voertuig ter zijnde tijd te traceren.</p>	<p>7 Onzin</p>	<p>8 Pak gewoon de auto die vrij is. Al rijdt ie op waterstof, maakt dat nou uit. Als we maar in het crematorium komen.</p>
<p>9 Loopkoets</p>	<p>8 Maakt me niet uit</p>	<p>9 Ik wil gewoon keus hebben. En geen Amerikaanse sloep. Maar... mijn man rijdt motor en wil graag met de motor vervoerd worden</p>
<p>10 Een hybride auto , waar ik meestal in rijd, vind ik het allermooiste om in te rijden</p>	<p>9 totaal niet relevant</p>	<p>10 Denk dat het ook aan de afstand ligt hoe ver je moet gaan. Dus laat ik aan dela over</p>
<p>11 Elektrische autobod hibride</p>	<p>10 Ik vind dat op zo'n dag niet nodig</p>	<p>11 Hier heb ik nog geen beslissing over gemaakt.</p>
<p>12 niet in de tijd dat ik het vastlegde, maar is zeker nu het overwegen waard</p>	<p>11 Geen voorkeur</p>	<p>12 Maakt me niet uit eerlijk gezegt.</p>
<p>13 Indien mogelijk</p>	<p>12 Ik vind dit een ding voor de uitvaartonderneming. Als zij dit belangrijk vinden moeten ze dat doen.</p>	<p>13 ik denk gewoon een benzine auto.</p>
<p>14 Toekomstgericht</p>	<p>13 vracht oldtimer</p>	<p>14 Geen voorkeur</p>
<p>15 Dat is wel de toekomst denk ik</p>	<p>14 Tenzij het met bovenleiding gaat.</p>	<p>15 Zou mij helemaal niets uitmaken, zou mijn lichaam wel ter beschikking willen stellen maar mijn dochters zijn daar op tegen, ook goed</p>
	<p>15 Is voor mij niet zo nodig</p>	
	<p>16 Maakt niet zoveel uit</p>	
	<p>17 Arme kindertjes die in de mijnen werken voor de accu's</p>	
	<p>18 Mijn wens is met een zijspan motor weggebracht te worden</p>	
	<p>19 gewone rouw auto</p>	
	<p>20 Ik wil in stijl die laatste paar km maar even niet duurzaam</p>	
	<p>21 Het moet vooral een mooie respectvolle auto zijn. Ik ken geen elektrische op dit moment die ik daarvoor zou kiezen.</p>	

**Vraag 9:** Zou u de voorkeur hebben voor een duurzame auto (zoals een elektrische auto), boven een traditionele rouwauto op diesel/benzine, ook als dit € 250 extra zou kosten?



Ja (7 %)	Nee (78 %)	Weet ik niet (15 %)
1 maar waarom moet dat 250 euro extra kosten	1 €250,- extra? Belachelijk!	1 Keuze nabestaanden
2 Of een fiets!	2 In principe maakt het mij niet uit .	2 H
3 E-auto of traditionele, daar zie ik geen verschil in.	3 Ik vindt dat DELA als beleid duurzame auto's voor haar uitvaarten moet inzetten.	3 Als dat de auto is die bij me past wel
	4 Niet logisch om daarvoor bij te betalen	4 Dit gebeurt zonder auto, ik word door onze gildenbroeders vanuit de kerk op een kar naar het kerkhof gebracht
	5 Gewoon wat diegene wenst	
	6 Elektrisch zou juist goedkoper moeten zijn	
	7 Graag een bootje de rivier op en in de fik ermee.	

	<p>8 Geen aspect voor mij waarmee ik rekening houd bij keuze van rouwvervoer.</p> <p>9 Onzin</p> <p>10 Ik wil mijn familie niet opzadelen met extra kosten</p> <p>11 Dit is niet ok, geld verdienen via het milieu doen andere organisaties al meer dan genoeg</p> <p>12 een uitvaart kost al zoveel.</p> <p>13 Hoeft voor mij echt niet al die onkosten dan erbij.</p> <p>14 Vind ik te duur.</p> <p>15 Gewoon omdat dat prijsverschil nergens op slaat en het allemaal onnodig duur maakt</p> <p>16 Erg he</p> <p>17 dat is wel een erg groot verschil voor een relatief korte rit</p> <p>18 Vind ik te duur</p> <p>19 uitvaart kost al meer dan genoeg</p> <p>20 Omdat ik het sowieso niet wil</p> <p>21 Dat is me te duur voor een kort ritje</p> <p>22 Een uitvaart is al duur genoeg. Vervoer zou niet mijn prio zijn.</p> <p>23 Moet ook zonder extra kosten kunnen</p> <p>24 Vind ik veel geld</p>	
--	--	--



**Vraag 10:** Staat u open voor een alternatieve vorm van vervoer bij een uitvaart? Denk daarbij aan vormen die aansluiten bij (mogelijke) persoonlijke affiniteiten, zoals vervoer in een zijspan, achter op een vrachtwagen, in een huifkar, voortgetrokken door een fiets, te voet, voortgetrokken door een paard of koe?



<b>Ja (41 %), namelijk:</b>	<b>Nee (42 %), want:</b>	<b>Weet ik niet (18 %)</b>
1 het is mooi dat iedereen een eigen keuze mag maken.	1 Wat een toestand. Nee hoor, gewoon een mooie klassieke degelijke uitvaartauto.	1 Op dit moment denk ik dat ik voor de standaard rouwauto zou kiezen. Maar wie weet over 30 jaar hoe ik er dan over denk. Ik vind het wel fijn om de alternatieven te kennen.
2 Dat hoeft niet voor mijzelf, maar voor bij wie het past.	2 gewoon een normale uitvaart	2 Keuze nabestaanden
3 Als je een uitvaart daar mee persoonlijk kunt maken	3 Doe maar gewoon	3 Maakt mij niets uit.
4 Huifkar/koets vind ik mooi. Voor andere mensen lijkt me dit ook waardevol.	4 Een kist vervoeren hoor ik een rouwauto	4 Ieder moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt
5 ik zou graag een koets als vervoer willen	5 Dat is niet wie ik ben. Ik ben meer een type..doe maar normaal..	
6 Koets of oldtimer		
7 Eigen bus		

8	Lopend!		
9	In een witte limousine. Want ik ben getruwd in een zwarte!		
10	wens van de overledene		
11	Kan heel mooi zijn Als je bv boer bent en dan vervoerd worden met een trekker		
12	Had ik al beschreven		
13	ik vind dat iedereen dit zelf moet weten		
14	Niet een directe vervoersmethode, eerder de daadwerkelijke allerlaatste "rit". Zie vorige antwoord.		
15	Lijkt mij mooi in een koets		
16	Al in mijn laatste wensen vastgelegd dat ik wil dat ik in mijn kist vervoerd wordt op motor met zijspan. Dit past bij mij aangezien ik zelf motor rijd.		
17	Een uitvaart moet passen bij de persoon. Als iemand nooit heeft autogereden maar alles op de fiets deed, lijkt het mij prachtig als dit tot het laatste moment van diens tijd op aarde door kan gaan.		
18	Als mijn nabestaanden een variant willen die bij mijn leven pastte, dan sta ik daar helemaal achter.		
19	Vervoer in een bus		
20	Lijkt me wel iets		
21	Als dat de wens van de overledene zou zijn. Voor mij zelf is het niks		
22	Alles moet mogelijk zijn		
23	Heel belangrijk om dit persoonlijk te houden.		
24	Hoe mooi is dat? Voor elk wat wils		
25	Bus		
26	Fiets, bakfiets		
6	Doe maar normaal, het is al zo beladen en dan moet je mij ook nog in een zijspan hijsen.		
7	Voor mij persoonlijk heeft dat geen toegevoegde waarde.		
8	We hebben het wiel uitgevonden en motoren. Ik vind het niet nodig dat dieren voor een kar gespannen worden. Dit wil ik absoluut niet. En ook geen vette Amerikaanse auto, gewoon simpel het ophaalbusje.		
9	Doe normaal dan doe je al gek genoeg ( voor mij persoonlijk) Wat iemand anders wil moet kunnen.		
10	Voor mijzelf hoeft dat niet.		
11	voor mij hoeft dat allemaal niet		
12	Voor mijzelf niet. Maar ik begrijp dat een vrachtwagen chauffeur het wil wilt of een motor freak		
13	Geen wensen in die richting		
14	Geen affiniteiten mbt vervoer		
5			Ik denk dat de opties er zouden moeten zijn. Als iemand helemaal weg is/was van paarden vindt die de optie misschien helemaal geweldig. Zelf zou ik hier niet voor kiezen.
6			Heb het wel ooit gezien met de paard en ook eens per voet
7			ik zou het nu niet overwegen, maar in de toekomst...wie weet
8			Ik persoonlijk niet en een ander moet het lekker zelf weten

27	Wat bij de overleden persoon past.		
28	Alles wat past bij de overledene		
29	Nog geen concrete invulling in gedachten maar sta er wel voor open dit mooi/passend/persoonlijk te maken		
30	Passend bij de overledene		
31	Wat de wens is		
32	Loopkoets		
33	P.p.		
34	Te voet of rouwfiets		
35	in een rouwkoets		
36	Diversiteit maakt een uitvaart persoonlijk, fijn dat deze mogelijkheden er zijn.		
37	uitvaartbus		
38	Zelf aanwezig geweest bij een uitvaart met huifkar wat paste bij de overledene		
39	oldtimer open vrachtauto		
40	Loopkoets		
41	Paard en koets		
42	ROUWBUS		
43	Fiets of paard		
44	Door een paard		
45	Mijn man rijdt motor, dus zijn laatste rit ook!		
46	het is wel mooi maar heeft ook met de afstand te maken denk ik.		
47	Ik vind het mooi als dat zou kunnen als iemand dit wenst. Voor mij hoeft het niet iets speciaals te zijn		

48	Als iemand dat wil vind ik moet dat zijn keuze zijn vind ik niet dat ik een mening over mag hebben dan.		
49	Vervoer waar de overledene de voorkeur aan geeft.		
50	Te voet en de kist op een rijdende baar		
51	Dat is puur persoonlijk uiteraard, maar ik kan me voorstellen als iemand zijn leven lang op de vrachtwagen heeft gezeten, hij , of zij, het prachtig zou vinden om op een gepaste wijze naar zijn of haar laatste rustplaats mag worden gebracht		
52	Zeker!! Alles wat maar kan bijdragen aan een zo persoonlijk mogelijk afscheid		
53	Wat bij de persoon past		
54	Zijspan motor		
55	Met een paardenkoets of de urne wordt met de Harley naar de aula gebracht.		
56	Vind dat wel iets hebben, maar zal in mijn geval niet van toepassing zijn.		
57	Stel dat dit de wens van de overledene zou zijn		
58	Paard en wagen of koets		
59	Vrije keus		
60	Als iemand echt gek op één van de voertuigen is ,is het geweldig als dat zou kunnen		
61	Te voet of per fiets		
62	Bij de vorige vraag toegelicht		
63	Fiets of te voet		
64	Als dat de laatste wens is , dan moet je dat respecteren.		
65	Bakfiets		